



## NIEUWSBRIEF WANDELEN IN DE HANZESTEDEN

### MODERNE DEVOTIE

Geert Grote uit Deventer is grondlegger van een nieuwe geloofsbeweging in de 14e eeuw. Onvrede met de katholieke kerk leidde tot een stroming met meer toewijding tot de bijbel (voor inwoning schreven studenten Bijbelteksten over) en terugtrekking in kloosters. De kloostergemeenschappen hadden de naam Broeders/zusters van het Gemene Leven. Een leidende rol speelde het klooster in Windesheim. Belangrijke volgeling was Thomas a Kempis (van het boek Naovolging van Christus).

[Meer details](#)

### HARDERWIJK

Wie kent het niet ? Dolfinarium in Harderwijk. Maar aan de voormalige Zuiderzee was Harderwijk een Hanzestad en kent daarmee ook zijn verhalen in de handel met andere steden. In 1387 kaapten Noorse zeerovers het schip van de Harderwijker Tidemans. Hij had geluk. Hij bracht het er levend vanaf. Pas in 1400 maakte de Hanze op een niet zachtzinnige manier een einde aan deze piraterij. Een vloot van negen koggeschepen werd uitgerust. Kampen, Deventer, Zutphen, Harderwijk en Elburg rusten gezamenlijk een kogge uit. De Hamburger kogge nam 200 zeerovers gevangen, waarvan er 80 zonder meer overboord werden gesmeten.

[Meer details](#)

### WAT WAS DE HANZE ? EEN VERBOND ?



Lubeck, hoofdstad van de Hanze

Vaak komen we de term Hanzeverbond tegen, maar was het wel een verbond ? Als we het antwoord van de Hanze op een brief met het verzoek om teruggave van handelsschepen moeten geloven dan was geen verbond aanwezig. In de brief werd aangegeven wat de Hanze allemaal niet was en daarmee kon de aansprakelijkheid afgedaan worden. In de vier eeuwen van de Hanze waren de leden verschillend en de belangen vaak tegenstrijdig. Enkele voorbeelden. Sommige steden hadden het zogenaamde stapelrecht. Dit betekende dat de handel van een bepaald goed via die stad moest verlopen. Gevolg was dat bv. laken van Leiden via Brugge naar een andere handelsstad moest. Steden wilden echter rechtstreeks kunnen verhandelen om transportkosten te voorkomen.

In de boterstrijd (meer hout in tonnetje dan boter) werd Deventer niet gesteund door de Hanze en verliep de handel via de enkele andere IJsselsteden (de rotzakken hihi).

[Meer details](#)

### JAARGANG 1, NR. 3



Mistletoe te koop

### NIEUWSBRIEF - SPOTLIGHT

Afgelopen weekend was het weer Charles Dickens in Deventer. Gezellig, maar ook druk. Wachtrijen, die oplopen tot drie uur ! Wel bijzonder dat het Charles Dickens museum in Engeland aanbiedt een expositie te houden op werelds grootste Charles Dickens festival in.... Deventer.